

Q and A (in goed Hollands: vraag en antwoord over B&B 2019)

Wordt de schouwburg echt tot museum verbouwd?

Welnee! Maar we doen wel net alsof de schouwburg gedurende één dag een museum is. Met vijf museumzalen waarin geen schilderijen hangen, maar verhalen ‘rondzweven’. Die kun je niet zien, daar moet je naar luisteren.



Wat gebeurt er in het Museum van het Vergeten Verhaal?

In vijf zalen worden verhalen voorgedragen. Soms worden de verhalen gezongen, soms ook als gedicht gepresenteerd. Het zijn allemaal verhalen uit de regio (Land van Cuijk en Maasduinen). Die zijn door schrijvers uit de regio afgestoft en van een nieuw jasje voorzien. Dat heeft tot verrassende resultaten geleid. Vertellers, ook uit de regio, gaan die verhalen zo mooi mogelijk voordragen. Tussendoor is er veel muziek.

Wanneer is het allemaal te doen?

Noteer in je agenda: *zondag 31 maart 2019*. Dat is de laatste dag van de Boekenweek. Het vertelfestival begint officieel om 14.00 uur, vanaf half twee mag je naar binnen. Zo rond een uur of vijf geven de vertellers en muzikanten het stokje over aan een band. Dat is de 10-mansformatie *Van Gennep*. Uit Gennep uiteraard. Die maken er vervolgens een spetterend bal van, met covers van toen en nu.

Hoe kom ik er? Kan ik makkelijk parkeren?

De schouwburg ligt in het centrum van Cuijk, aan de Grotestraat 62. Je kunt parkeren aan de achterzijde van het gebouw (Kaneelstraat), aan de Maaskade (Waaistraat), op de Markt (centrum) of op het Zwaanplein (centrum). In de buurt van de schouwburg zijn enkele gehandicaptenparkeerplaatsen. Kom je met de trein? Vanaf het station is het ca. acht minuten lopen naar de schouwburg.

Kan ik ook wat eten tussendoor?

Tuurlijk. We laten onze gasten niet met een lege maag swingen. Tegen een uur of vijf wordt er, tegen betaling van een gering bedrag, een kleine maaltijd geserveerd.

Bij boekenbal denk ik toch vooral aan... bal?

Vooraf blijven denken. Alleen bestaat ons bal uit twee delen; een vertelfestival en daarna een swingend bal met een coverband van formaat.

Kan ik ook schrijvers ontmoeten?

Een Boek&Bal zonder schrijvers is als een aquarium zonder vissen. Niks aan dus. Natuurlijk kun je schrijvers ontmoeten. Op de schrijverslijst van De Kneep staan meer dan honderd namen van schrijvers in en uit de regio. Je kunt de verhalen van hen beluisteren en een groot aantal van hen loopt gewoon rond. Je mag ze gewoon aanspreken, hoor.

Mag ik de kinderen meebrengen?

Dat mag. Maar er is geen speciaal kinderprogramma dus je moet ze zelf vermaken. Het ene verhaal is meer geschikt voor kinderen dan anderen, bij twijfel even vragen. De allerkleinsten zullen weinig plezier beleven aan Boek&Bal, dus... O ja, er is géén kinderopvang!

Wat kost een kaartje?

Een tientje. Wat krijg je daarvoor? Heel veel plezier en vermaak, van twee uur 's middags tot pak 'm beet een uur of tien 's avonds. Kinderen tot de leeftijd van 12 mogen gratis naar binnen, onder begeleiding ten minste.

Hoe kom ik aan een kaartje?

Op <https://schouwburgcuijk.nl/voorstellingen/boek-bal-de-kneep/6418> bestel je online een kaartje bij de Schouwburg. Je ontvangt dan een e-ticket in je mail. Je kunt ook een kaartje kopen bij één van de deelnemende boekhandels in de regio:

- Van Dinter Media, Koorstraat 61, Boxmeer
- The Read Shop, Maasburg 30, Cuijk
- Primera Schipperheijn, Schoolstraat 30, Mill
- Kantoorboekhandel Hendriks, Lepelstraat 12, Sint Anthonis
- Bruna, Zandstraat 56, Gennep
- Boekhandel Hurkmans van Hees, Rogstraat 23, Grave

Zijn er alleen maar pratende koppen te zien?

Wat een vraag. Echt niet! Op de eerste plaats zijn die pratende koppen vertellers 1^e klasse. Dus die gebruiken handen en voeten en allerlei grimassen om het verhaal tot leven te brengen. Daarnaast zijn er ook muzikanten die de verhalen 'vertellen'. Zingen dus. Ten slotte zijn er dichters én allerlei muzikanten tussendoor. Dus als je komt om eens lekker bij te slapen, kom je bedrogen uit.

Komen er ook bekende namen?

Zeker wel. Emile Roemer, wie kent hem niet, de raspoliticus en huidig burgemeester van Heerlen, weet hoe die een verhaal over het voetlicht moet krijgen. Dus die hebben we gestrikt. Misschien komt ie zelfs met een eigen verhaal. Spannend!

Een rasverteller is ook René Bastiaans. Hij is directeur van het Brabants archief in Den Bosch, maar je kent hem misschien van het tv-programma *De wandeling* dat Omroep Brabant een paar jaar geleden uitzond. René denderde, met een cameraman op zijn hielen, door de drassige weiden en over de bloeiende heiden van Brabant op zoek naar historische weetjes. Humor verzekerd.

Ten slotte maken vertellers uit de regio hun opwachting. denk aan Harry van Heijster uit Sint Anthonis, Petra Berkers uit Overloon en nog veel meer.

Wie gaan al die verhalen vertellen?

Vertellers uit de regio dus. Mannen en vrouwen die we geselecteerd hebben om hun vertelvaardigheid. Met een prettige stem en een treffende mimiek. Enkele schrijvers uit de regio vertellen hun eigen verhaal zelf. Hieronder een niet uitputtend overzicht van personen die meewerken, als schrijver en/of verteller:

| | |
|------------------------|--------------------|
| Melanie van den IJssel | Noud Gosens |
| Maartje Willems | Rein Verhoeven |
| Marieke Nillesen | Jan Volleberg |
| Paul Kater | Harry van Heijster |
| Piet Reijs | Roger Bergholz |
| Jan van Bergen | Miek de Vries |
| Monica Boschman | Petra Berkers |
| Frans Fleuren | Marijke van Bergen |
| John van Raaij | Harry Nabuurs |
| Cora Leek | Ton de Gier |
| Karin Wildenberg | Annie Albers |
| Mientje Wever | Mirjam Franse |
| Geurt Franzen | Piet Gerrits |
| Marco v/d Plasse | Joop Bosmans |
| Lotte Samara Hermens | Jos Kuijpers |
| Gerard Sonnemans | Ger Keijzers |
| Twan Dohmen | Zand en Grind |
| Jan Timmermans | Mia Dekkers |
| Clemens Wijmans | Henk Boogaards |
| Emile Roemer | Joep van Leeuwen |
| René Bastiaans | |

Waar komen die verhalen vandaan? Wie hebben ze geschreven?

Het zijn allemaal verhalen van gebeurtenissen die in het Land van Cuijk of Maasduinen hebben plaatsgehad. En als het sprookjes en sagen zijn, hebben ze hun oorsprong in de regio. Soms is de aanleiding voor een verhaal een klein krantenberichtje uit 1961. Een andere keer is het een legende die al eeuwen wordt doorverteld.

Zijn die verhalen waar gebeurd?

Sommige wel, sommige niet. Sprookjes, sagen en legenden natuurlijk niet. Hoewel ze soms een kern van waarheid in zich hebben. Andere zijn ontleend aan geschiedenisboekjes of krantenberichten. 'Onze' schrijvers hebben hier en daar de vrijheid genomen om ze spannender te maken of er een eigen draai aan te geven. Moet kunnen, vinden wij.

Door wie wordt Boek&Bal 2019 georganiseerd?

Initiatiefnemer is de stichting De Kneep, een in 2017 opgericht platform dat tot doel heeft schrijvers uit de regio een platform te bieden. Schouwburg Cuijk doet mee in de organisatie en dat geldt ook voor BiblioPlus, de regionale koepel van bibliotheken. Een werkgroep waarin alle drie vertegenwoordigd zijn is al maanden bezig van Boek&Bal een succes te maken.



Wat zijn de tijden?

Om half twee gaan de deuren open. Dan is het inloop. In de foyer van de schouwburg kun je een kopje koffie o.i.d. gebruiken en kennismaken met het programma, dat als flyer zal worden uitgereikt. Om twee uur begint het programma, dat steeds in blokken, verdeeld over de vijf zalen, plaatsvindt. Met pauzes daartussen zodat je naar een andere zaal kunt lopen. Vanaf vijf uur is het bal in het Schouwcafé. Dat duurt tot een uur of tien 's avonds.

Hoe ziet het programma eruit?

Dat is 'work in progress'. Enkele dagen vóór 31 maart staat het op deze site en tijdens Boek&Bal zelf kun je het teruglezen op een gratis flyer die in de foyer verkrijgbaar zal zijn.

Wat gebeurt er in welke zaal?

Zie de vorige vraag. Die info volgt.

Zijn er ook muzikanten en zo ja, wie?

Ja hoor. Tot nu toe is de komst toegezegd van de coverband Van Gennepe, The Allyway, Zand & Grind, Ger Keijzers, Jos Kuijpers, Ahmad, Mia Dekkers, Henk Boogaards en Joep van Leeuwen. Dit lijstje kan nog veranderen.

Nog bijzondere dingen die Boek&Bal leuk maken?

De museumzalen worden passend aangekleed, er komen geweldige artiesten uit de regio en daarbuiten, geen enkel verhaal is saai.

Kan ik al kaartjes bestellen voor 2020?

Eh... Nog niet. Maar je kunt wel alvast noteren dat er weer een Boek&Bal komt en wel op zaterdag 7 maart 2020, wederom in Schouwburg Cuijk.